

LEVANDE BEGRAVD

Mitt liv var bra men allt förstördes när jag blev levande begravd.

Jag steg upp varje morgon, åt frukost och borstade tänderna men sedan blev jag levande begravd.

Jag tog bussen till och från jobbet men sedan blev jag levande begravd.

Jag spelade pingis och fotboll, jag cyklade, läste böcker och solade mig på somrarna, jag städade och lagade mat, jag sov gott på nätterna men sedan blev jag ändå levande begravd.

Mitt liv var på det hela taget bra, det var praktiskt, jag slapp svält och fattigdom men jag slapp inte att bli levande begravd.

Det fanns en enda sak jag ville undvika i mitt liv och det var att bli levande begravd.

Jag bad doktorn kontrollera att jag var död ordentligt för att jag inte skulle bli levande begravd.

Jag sa åt doktorn att inte bara rutinmässigt ta pulsen och kontrollera pupillerna utan verkligen grundligt och rigoröst undersöka att jag verkligen inte på något sätt levde eller kunde börja leva och att det inte fanns någon som helst risk för att jag blev levande begravd.

Jag sa åt min fru att hon skulle vaka vid min döda kropp länge för att försäkra sig om att jag aldrig skulle vakna upp i kistan och upptäcka att jag var levande begravd.

Men trots alla mina ansträngningar blev jag levande begravd.

Större delen av mitt liv var bra men inte slutet för jag blev levande begravd.

Jag slapp rån, mord och misshandel, jag slapp tortyr, elektriska stolen, hängning, arkebusering och krossade knäskålar men till sist blev jag levande begravd.

Jag slapp sitta i fängelse men jag blev levande begravd.

Jag slapp krig men jag slapp inte att bli levande begravd.

Det enda jag inte ville var att vakna två meter under marken och märka att jag inte var ett lik utan levande begravd.

Jag tänker på mitt liv nu när jag ligger här och är levande begravd.